

KCO nieuws

Sinterklaas

Op vijf december hebben wij Sinterklaas en twee pieten ontvangen. Het was weer een groot feest. A-Team en vrijwilligers heel erg bedankt dat jullie dit voor onze kinderen weer tot een groot succes hebben gebracht.

Anonieme hulp

Afgelopen week heeft iemand al het blad van ons plein verwijderd. Enorm bedankt voor dit grote gebaar. Wij zijn er enorm mee geholpen.



Schoolnieuws

Belangrijke data:

- 21-12 Kerstviering
- 22-12 Start kerstvakantie alle leerlingen om 12.30 uur vrij
- 08-01 Eerste schooldag na kerstvakantie

Afscheid nemen in de ochtend

Na het afschaffen van de corona beperkende maatregelen hebben we met elkaar afgesproken op welke wijze er afscheid genomen wordt aan het begin van de dag. De afspraak is dat wij buiten afscheid nemen van onze kinderen. Na de kerstvakantie lopen de kinderen, met uitzondering van de kleuters,

weer zelfstandig naar binnen. Wanneer u een kort bericht heeft voor de leerkracht, kunt u altijd even meelopen naar binnen. Bij de kleuters lopen de ouders mee tot de deur van het lokaal. Op deze manier kunnen onze lessen om 08.30 uur starten. Indien u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht van uw kind.

voornaam.achternaam@floresonderwijs.nl

Schoolfruit

Afgelopen week kregen wij de eerste levering van schoolfruit en/of groente. Onze kinderen genoten van waspeen en peer. wanneer er bijvoorbeeld



watermeloen of ananas wordt geleverd, is het nodig dat wij soms het fruit voor onze kinderen klaarmaken. Hiervoor vragen wij uw hulp. Wij zijn op zoek naar fruitouders die bij gelegenheid willen helpen om het fruit te snijden en te verdelen. U kunt zich aanmelden via jeroen.verhoeven@floresonderwijs.nl. Ik maak een appgroep aan en zal per week aangeven of er hulp gewenst is.

Komende week krijgen wij meloen, grapefruit en appel. Elke dinsdag delen wij het fruit uit. Mogelijk kunt u hier rekening mee houden bij het meegeven van "eigen" fruit.

Kunstenaar gezocht

Wie kan van onze grijze betonblokken iets moois maken? Bij het ontwerp van het plein is door De Vergroenerij destijds een treintje bedacht. Echter, dit idee is nooit uitgevoerd.

Indien u dit kunt of iemand kent, horen wij dat graag. jeroen.verhoeven@floresonderwijs.nl. Een geheel ander idee is ook welkom. Onze kinderraad beslist mee over het uiteindelijke ontwerp.



Tuingroep in actie

Vrijdag heeft de tuingroep ons plein weer opgeknapt. De beukenhagen aan de straatkant zijn weer gevuld met nieuwe beukjes, diverse planten zijn in de borders geplant, in ons tiny forrest zijn de eigenspruiten geroid en veel blad is van het "gras" verwijderd. Een fantastisch voorbeeld van ouderbetrokkenheid. Heel erg bedankt voor jullie hulp en inzet. De volgende pleinwerkdag is op 26 januari 2024.

Opvang nieuws

Sinterklaas

BSO....de heerlijke middag is gekomen.....

Het is dinsdagmiddag 5 december, wanneer we met enige opwinding ons gaan verkleeden. "Ons" te weten; Josje en Ymke van de vlinders, die voor de

allereerste keer hun rol van Danspiet gaan opvoeren en juf Anet die als "ouwe rot in het vak", Sinterklaas weer tot leven brengt!

Wat is het toch een heerlijke tijd vol van verwachting.

Het is nog even wennen voor de pietjes wanneer en wat ze mogen doen. Zingen, dansen, turnen, boek dragen, staf vasthouden, pepernoten strooien en dit allemaal in alle ernst!

Maar ook " ze gaan vast en zeker zien dat ik het ben" of, " herkennen ze mij niet aan mijn haren? Het advies; " Geloof in jezelf, doet de Sint ook, dan komt het helemaal goed!",

We hebben enorme voorpret en gedrieën gaan we ervoor.

In het panterlokaal zitten bijna 60 kinderen met rode wangetje en zingen luid het welkomstlied!!! Een heuse, fluwelen fauteuil staat al uitnodigend klaar voor de Sint.

En natuurlijk is daar de herkenning!
Hahahahaha.

"Jij bent juf Anet , jij bent niet de Sinterklaas" en om zichzelf ervan te overtuigen worden er allerlei verklaringen gegeven. De baard die afzakt, de stem die ze horen, de schoenen die Sint draagt. Maar dan zegt Sint:" Jullie hebben gelijk, ik

fop jullie een beetje, Ik ben Sinterklaas maar doe alsof ik juf Anet ben". Daar moet even over nagedacht worden. De pieten halen de grote zak met presentjes tevoorschijn en voor iedere groep zijn er cadeaus waarmee met hartenlust gespeeld mag worden. Gelukkig was de code van de kluis gevonden, het grote boek terecht en konden de kinderen de cadeaus van Sint en de Pieten in ontvangst nemen.

De middag met fruit, lekkernijen en muziek wordt voorgezet op de groepen . Cadeaus als, voetballen voor de vlinders, een karaoke set voor de Beestenboel en " echte" schepjes en vegers voor de panters en tijgers gaven een lach op ieders gezicht. Hoe wist de Sint dit toch allemaal. "Precies wat we wilden!"

We kunnen weer terugkijken op een warme middag die het gevoel van saamhorigheid, vreugde en liefde samenvat!

Josje en Ymke krijgen een 10 met een griffel. Wat hadden ze het leuk gedaan. En vooral dat ze er zelf ook zoveel plezier aan hadden beleefd maakte de middag tot een groot succes!

Tot volgend jaar! Dan vieren we dat Sint 387 jaar wordt.



